

Elim

Eddie Bakker, met medewerking van Geke Abma-ten Klooster en Reina Bakker - Steendam

Op het moment van schrijven van dit artikeltje is er nog maar een klein stukje over van het oude gebouw van Elim/Vitamaris. Nog even en de afbraak is voltooid (als u dit leest is er vast niets meer van over).

Met het verdwijnen van het gebouw verdwijnen niet de herinneringen aan vooral Elim. Mensen die hier in het verleden als kind zes weken kwamen om aan te sterken hebben hun herinneringen: meestal goede herinneringen en enkelen die heimwee hadden minder goede herinneringen. De leidsters, jonge vrouwen, hadden vaak hun eerste baan. Veel eilander jongens trouwden met een leidster van Elim.



Van 1922 – 1972 Elim; en vanaf 1973 heet het gebouw Vitamaris en is er een hotel in gevestigd. Op 18 maart van dat jaar verhuist Elim van Schiermonnikoog.

Het Chr. Kinderkoloniehuis Elim werd opgericht door enkele families uit Groningen, o.a. de families Wolbering en Nagel; het gebouw werd officieel en feestelijk geopend op 17 juli 1922. Architecten van de bouw waren Van Wijk en Broos uit Groningen.



Met Elim is het allemaal begonnen in twee huizen onder één kap die hier in 1922 op dezelfde plaats stonden en die eigendom waren van de fam. Feninga (zuidelijke woning) en de fam. Jaski (noordelijke woning).

De zuidelijke gevel van het koloniehuis is eens de westelijke gevel van Skopia

geweest (Skopia betekent uitzicht, eigenaar van de villa was de fam. Verdam uit Sneek. De villa stond in 1919 nog aan de reeds door de zee bedreigde strandboulevard. Met de vrijgekomen bouwmaterialen van de deels gesloopte villa Skopia kon het stichtingsbestuur van Elim de beide huizen in hetzelfde jaar nog laten bouwen. Dit kleine Elim op de foto kon in 1923 ongeveer 24 kinderen herbergen. In 1927 vond nogmaals een verbouwing plaats, waardoor het mogelijk werd 50 kinderen op te nemen



Oudjaar 1959. Directrice Drexhage helpt mej. J. Gorter (hoofd van de huishouding) met oliebolletjes bakken.



Een feestelijk gebeuren in 1962. Elim bestaat 40 jaar en geeft een feest voor jong en oud. Vooraan staat directrice J. Drexhage.

Uit een folder:
Het Elim-huis is naar de eischen des tijds en der hygiëne ingericht. Opname van zwakke en herstellende kinderen

van alle gezindten gedurende het geheele jaar. 80 bedden. Verpleegseizoen: begin Maart tot einde Nov. 7 groepen van 36 dagen. Volledig zeeklimaat. Duinpannen. Verpleging onder geneeskundig toezicht.

Deskundige leiding en personeel.

Vraagt prospectus en inlichtingen bij Uw plaatselijk afdeulingsbestuur of bij het algemeen administratie-bureau Petrus Driessenstraat 30a, Groningen, Telefoon 4235.

Op de achterkant van deze Ansichtkaart: Na het spel blijkt het wel eens noodig te zijn, schoen en kous van het duinzand te ontdoen.



De bleekneusjes kwamen hier op aanraden van de schoolarts, omdat er aan hun lichamelijke gesteldheid iets haperde. Ze waren veelal ondervoed en kregen weinig buitenlucht.



Achterzijde, jaren 60.



Een foto uit 1964. De zusters en kinderen aan het sjoelen.

De winter van 62-63. Een vliegtuig landt op het strand om de kinderen van Elim op te halen en naar Leeuwarden te brengen; de 6 weken zorg zaten er al lang op. Elke dag werd er bekeken of er een paar kinderen plus een personeelslid meekonden. Dit was afhankelijk van het weer.



1963 Elim blijft op Schiermonnikoog. Het Chr. Vacantiehuis Elim blijft. De restauratie en modernisering zal rond 200.000 gulden kosten, zo is medegeedeeld in de jaarvergadering van de Vereniging tot stichting en exploitatie van Chr.

Vacantiehuizen in Nederland, die in Elim op Schiermonnikoog is gehouden. Het in de dertiger jaren gebouwde huis was aan restauratie toe; zodat werd overwogen: of het geheel af te stoten, of een nieuw Elim te bouwen. De centrale verwarming is versleten en het sanitair is afgekeurd. Men zal dit nu allemaal herstellen en de slaapzalen verkleinen, waardoor aan de moderne eisen wordt tegemoetgekomen.



Tekening uit een folder uit 1964

Het Elim-lied

Op mooi Elim moet je wezen
Op mooi Elim moet je zijn.
Word je helemaal genezen
van je ziekte en je pijn.
En je speelt er heel de dag.
Ik wou dat moeder mij eens zag.
Kom kinderen naar buiten
Waar de vogels fluiten.
En Elim een, twee, drie gaat nooit verloren
En Elim een, twee, drie, staat bovenaan.
En op het hoekje van de laan
Zie je met grote letters staan
Elim een, twee drie staat bovenaan.
Hup, hup hup, daar gaat de hele club

Kom mensen ga opzij,
Want mooi Elim moet voorbij.
En laat de klok aar luiden
En laat de klok maar gaan.
Want er is geen koloniehuis in Nederland
Die mooi Elim kan verslaan.