

3.1.1 Het Adelaarsnest

Het Adelaarsnest was een stenen huis dat in het najaar van 1940 tegen de duinen aangebouwd werd, ter hoogte van paal 4. Het was bestemd voor een aantal officieren die bij de westelijker gelegen Batterie behoorden.



Foto 5: Het Adelaarsnest in de duinen

Na de oorlog werd het bewoond door de familie Westerhof 1947 - 1950. Het Westerhofpad is naar hen genoemd. In 1951 werd het huis afgebroken. Alleen de ingang naar de voormalige munitiebunker is nog zichtbaar.

Na de oorlog hebben Roel Westerhof en zijn familie meegeholpen met de sloop van de Batterie en het Schlei bunkerdorp. Samen met voorzitter Cees Soepboer van het Bunkermuseum, is Roel Westerhof gaan zoeken waar zijn huis vroeger heeft gestaan. Ook zocht hij naar de (overwoekerde) ingang van de munitiebunker:

“Ja nou zo lopen we dus het pad op naar de bunker toe. Dat heb ik veel gelopen vroeger. Daar was zo’n zandpaadje. Je had hier rechts had je de ingang, ongeveer op deze hoek. Hier beneden denk ik, hier, zo. Ik weet niet precies meer, het is hier allemaal vergroeid. Maar het moet hier wel zijn zo ongeveer. Het is hier allemaal veranderd ook, allemaal begroeid. Dit is dus de schoorsteen en die zit volgens mij in de noordoosthoek. Dus die ingang moet hier beneden zijn, dat kan niet anders. De waterput zat daar beneden? Ja, hier beneden ongeveer, zat de waterput. Hadden we zelf gegraven. Dat waren van die Duitse geschutputten, hadden we een mooie welput, schoon duinwater daar was niks verkeerds mee. Was prima.

We zijn hier in 1947 gekomen. En waarom? Mijn vader heeft een jaar of drie in Duitsland gezeten in een kamp en teruggekomen en kon niet meer werken, zijn normale werk doen en kwam via Tito die had een aannemer hier op het eiland en kreeg via iemand zijn vrouw contact mee omdat wij uit die buurten vandaan kwamen en die zei ik heb wel werk voor jullie en dus zo zijn wij hierheen gekomen. Enne, er was

geen woning beschikbaar dus Tito zei: “Ik heb wel wat voor je.” Dus waar we nou staan op die bunker daar boven tegen het duin aan stond een officierswoning. En daar hebben we 3 jaar in gewoond. En daar is mijn jongste zus geboren zelfs. En het was hier best wonen, mooi uitzicht, vrij. Van hieruit gingen we dan ook de bunkers slopen en de prikkeldraadversperringen in de duinen opruimen. We hebben kabels gegraven hier van de Duitsers, de Duitsers hier laten liggen, uit de bunkers gehaald. Hier beneden gingen we dan die kabels smelten en daar lood en spul, koper d’r uit halen en dat werd dan weer verkocht. Vond u ook nog wel wapens en munitie en dat soort dingen in de bunkers? Nee, we hebben geen munitie, ja, restanten dan, lege hulzen en dat soort dingen, dat wel. Maar verder voor de rest wapens hebben wij nooit gevonden”.

Scan onderstaande QR-code en bekijk de video waar Roel Westerhof op zoek gaat naar *het Adelaarsnest* en Cees Soepboer de bunker open laat graven.



Film 1: theerenfeer.com/westerhof